

### *Anna-Greta Hultin*

Anna-Greta föddes i Malmberget. Hennes pappa jobbade i gruvan, och mamman var hemmafru. Anna-Greta var mycket familjekär, och det blev sorg i familjen när hennes två år yngre lillasyster Karin dog i sviterna av Spanska sjukan vid 7 års ålder.

När Anna-Greta gifte sig med sin Rune på 50-talet bodde de under flera år på samma gård som hennes föräldrar, och de hade en mycket nära relation.

Under 60-talet flyttade familjen, bestående av maken Rune och sonen Ulf, till ett alldeles nybyggt hus i Gällivare. Hembygden betydde mycket för henne, och hon följde med stort intresse avvecklingen av Malmberget och utvecklingen av Gällivare.

I sina yngre dagar var Anna-Greta mycket intresserad av att vara ute i naturen, och stugan i Vassara samt skogskojan i Suola var för henne viktiga rekreationsplatser.

När barnbarnen, Joakim och Niklas, föddes blev glädjen mycket stor, och de träffades många gånger trots det geografiska avståndet, då barnbarnen bodde i Umeå. Många är de jul-, påsk- och sommarlov som barnen tillbringat med farmor och farfar i Gällivare.

Anna-Greta tyckte mycket om att baka, och då gärna småkakor som hon också sedan njöt av – gärna tillsammans med familjen eller väninnorna i syjuntan.

Anna-Gretas make, Rune, dog mycket plötsligt i december 1999, och Anna-Greta blev då ensam kvar i huset på Köhlergatan. När skötseln av huset blev för tung flyttade hon till en fin lägenhet på Föreningsgatan. Där blev hon kvar ända tills hälsan började svikta och hon fick plats på Forsgläntans äldreboende.